

# 1

Zwarte avond.

Witte sneeuw.

Wind! Wind! – die razend

Mensen omwaait en ze overschreeuwt.

De wind die raast

Over gods ganse aarde!

De wind warrelt razend

Sneeuw in het rond,

Waait ijs bloot op de grond.

Zwaar is het, glad:

Al wie net nog stond

Glijdt uit – ach pas op, arme schat!

Over straat van twee kanten

Een touw

Van gebouw tot gebouw,

Een banier waarop staat:

ALLE MACHT AAN DE CONSTITUANTE!

Een oudje, vol sores, huilt smekend,

Ze weet niet wat het betekent,

Waarvoor zo'n enorm banier

Waar zoveel stof mee is gemoeid?

Zoveel beenwindsel voor de kinderen hier,

Allemaal ongekleeed, ongeschoeid.

Het oudje, als een kippetje,

Klimt een sneeuwhoop op en af.

– Moeder Maria, dat was op het nippertje!

– Die bolsjewieken drijven een mens in het graf!

Ijswind geselt!  
Vrieskou vlaagt!  
Een bourgeois op het kruispunt  
Steekt zijn neus in zijn kraag.

Wie is het? – Lang haar, gefronst,  
Mompelt binnensmonds:  
– Verraaiers!  
– Rusland verrekt!  
Een schrijvertje, wil ik raaien,  
Zo goedgebekt...

Wie zien we ginder, in die pij,  
Voorbij de sneeuwhoop lopen?  
Je kijkt de laatste tijd wat minder blij,  
Kameraadje pope...

Peins je hoe het vroeger ging,  
Dikke pens, pront en rond,  
Waarop bungelend je halskruis hing,  
Dat het volk de zegen zond?..

De ene dame in een bontje  
Komt de ander tegen in een bontje  
– Janken, janken, dat we deden...  
Maar het was spek- en spiegelglad  
En knal, daar ging ze op haar kontje,  
Daar ging ze op haar gat.

– Ik glij uit!  
– Mens, schei uit!

Wind! die van alle kanten  
Vrolijk, kwaad  
Naar zomen graait,  
Passanten van hun sokken maait,  
De banier

ALLE MACHT AAN DE CONSTITUANTE!

Meevoert, scheurt, verformfaait,  
Flarden aanwaait:

... Zetten er een meeting op touw...

... Ginds, in dat gebouw...

... Praatten lang en breed,

Maar concreet:

Een vloggertje – tien; vijftewintig voor de nacht...

... En onderkruipers zullen d'rvan lusten...

... Ik ga slapen, truste...

Avond. Laat.

Uitgestorven straat.

Alleen een vagebond

Doolt kromgebogen rond.

En de wind die blaast en raast.

Hé, stakker!

Kom hier –

Krijg je een smakkerd...

Brood!

Wat is dat? Daar vóór?

Doorlopen! Loop door!

Zwarte hemel, zwart als lood.

Zwarte woede, niet te verkroppen,

Kwaad, kwaad,

Zwart, heilig, niet te stoppen...

Wees op je hoede, kameraad!